

החכמה היא - כשקשה

הבה ונאזין לשיחתו של הגאון ר' שלום שבדרון זכר צדיק לברכה. הגאון - בנפש האדם. גאון בהבנת הנפש, וגאון בשיחותיו. אפילו שיחת חולין שלו צריכה תלמוד.

הבה ונאזין, נטה אוזן ונחכים. נשמע את הנאמר, ונאזין לאופן בו אמר את דבריו. נחכים במשלו הקולע והנמרץ... ונתפעם...

הבחור: (בנימה מתנצלת) רבי, ברצוני להתנצל על שלא אוכל להשתתף מחר בשיעור.

ר' שלום: (מושיט את ידו) מפני מה? שמחה משפחתית? הא לך ברכת "מזל טוב".

הבחור: (מושיט יד, במבוכה) לא, רבה. מחר מתקיים משחק כדור-רגל, בין שתי קבוצות נבחרות. ואני אוהד מושבע של כדור-רגל, ואיני מסוגל לוותר על המשחק העתיד להתקיים בדיוק בשעת השיעור.

ר' שלום: (בהתלהבות) אוהו... אתה אוהב כדור-רגל? ואתה בודאי יודע את כללי המשחק!

הבחור: אכן.

ר' שלום: (מתיישב, ומושיב את הבחור לידו) אם כך שמא תסכים לבאר לי את מהלך המשחק ואת מטרתו וחוקיו.

הן תבין, אדם זקן אני, ואינני די בקי בהוויות העולם. מאז ומתמיד חשקה נפשי להבין זאת, אולם לא מצאתי אדם הבקי בכך שיחפוץ לבאר לי.

הבחור: הנני. ראה נא, המשחק מתנהל על מגרש גדול, ושני קבוצות שחקנים - אחד עשר שחקנים בקבוצה - מתחרים ביניהם מי יוכל להכניס את הכדור לשער של הקבוצה היריבה...

ר' שלום: (בתמיהה) אך לשם מה אחד עשר שחקנים? וכי השער כה קטן, עד שבקושי רב יכנס הכדור?!

הבחור: להיפך, השער גדול הוא. כשבעה מטרים ארכו, וכשנים וחצי מטר גבהו.

ר' שלום: אך... הכדור כה גדול!?

הבחור: לאו, הכדור הוא כדור, בגודל רגיל לחלוטין.

ר' שלום: אם כך, מהו הקושי הגדול להכניס כדור קטן לשער כה גדול?

הבחור: אנא, יבין הרב, יש אחד עשר שחקנים, יש שוער ויש שני מגנים שמונעים מלהכניס את הכדור לשער.

ר' שלום: הם משחקים שם כל הזמן? גם בלילה?

הבחור: לא. המשחק מתנהל תשעים דקות.

ר' שלום: אז מה הבעיה?! הבה ונלך לשם עכשיו. כעת לילה, ואמרת שבליילה השחקנים לא נמצאים במגרש. בא ונלך לשם עכשיו, ונכניס כמה "גולים" שנרצה!?

הבחור: (מתפתל) רבי, "הקונץ" הוא, להכניס גול כשקשה. החכמה היא, כאשר יש שחקנים. החכמה היא, כאשר יש שוער ויש מגנים שמנסים למנוע מלהכניס "גול".

כעת זו כלל לא חכמה. כעת כשאין שחקנים זה כלל לא משקף שאתה חזק, שאתה יכול, שאתה מצליח.

ר' שלום: אהה... הבנתי. "הקונץ" הוא כשקשה. לבא לשיעור כל יום זה דבר טוב. אבל זה עדיין לא משקף. "הקונץ" הוא, לבא לשיעור כשקשה...

הבהרה:

סיפור זה סיפרתי לתלמידותי כפתיחה למבצע עליה. שם המבצע היה "מה עלית" והוא מוסבר בפרוט בעמוד המבצעים באתר.